



Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis

Begon bij Alkmaar de victorie?



12 oktober 2019, Lutherse Kerk, Oude Gracht 185-187, 1811CD Alkmaar

Wie ook maar iets van de vaderlandse geschiedenis weet, weet dat bij Alkmaar de victorie begon. Het kan dan ook geen toeval zijn dat de 30ste editie van de *Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis* in Alkmaar gehouden wordt; u raadt het al, precies vanwege de victorie. Het bestuur wil het 30-jarige jubileum van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis niet onopgemerkt voorbij laten gaan en zal deze Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis een feestelijk tintje geven.

Programma

- 11.00 uur Ontvangst
- 11.30 uur Welkom
- 11.45 uur Harry de Raad (Regionaal Archief Alkmaar),
Begon bij Alkmaar de victorie?
- 12.30uur dr. Jo Spaans (Universiteit Utrecht) & dr. Raymond Fagel (Universiteit van
Leiden),
*In de schaduw van de victorie. De vlucht van Alkmaarse clarissen naar het
verre en veilige Lissabon*

Bij toeval ontdekte dr. **Jo Spaans** de lang vergeten geschiedenis van de zusters clarissen. Met de komst van de geuzen in 1575 zagen zij zich gedwongen Alkmaar te ontvluchten. Na vele omzwervingen kwamen ze in Lissabon terecht, waar ze een nieuw eigen klooster stichtten. Samen met dr. **Raymond Fagel** deed ze onderzoek, pluisde de archieven uit en paste de puzzelstukjes in een boek dat tijdens de 30^e Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis gepresenteerd zal worden.

Boekgegevens

Raymond Fagel en Joke Spaans, met medewerking van João Miguel Simões, *Nonnen verdreven door geuzen. Cathalina del Spiritu Sancto's verhaal over de vlucht van Nederlandse clarissen naar Lissabon*. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2019, ca. 192 blz., ingenaaid, geïllustreerd (deels kleur), ISBN 978 90 8704 801 3, winkelprijs ca. €25

- 13.15 uur Boekpresentatie: *Cathalina del Spiritu Sancto, Vluchtverhaal van Nederlandse nonnen tijdens de Opstand &*
Aansluitend de lunch.
- 14.00 uur Stadswandeling en mogelijkheid tot bezoek Stedelijk Museum.

Praktische gegevens

De bijeenkomst vindt plaats in de Lutherse Kerk, Oude Gracht 185-187, 1811CD Alkmaar. Ca. 20 minuten wandelen vanaf het Centraal Station Alkmaar. U kunt ook gebruik maken van buslijn 2 richting Daalmeer Rietschoot (vertrekt elke 15 minuten), uitstappen bij halte Ritsevoort.

De kosten van deze bijeenkomst zijn voor leden van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 7,50 euro. Niet-leden betalen 12,50 euro. In deze prijs zijn koffie/thee, een broodje en de stadswandeling inbegrepen. Verdere informatie over deze bijeenkomst is te verkrijgen bij Arnold Smeets (kerkgeschiedenis@gmail.com of 06 8164 0069).

Aanmelden voor 23 september 2019 via kerkgeschiedenis@gmail.com.

